

# Borgposten



I anledning af KFUM Spejderne i Islevs

60 års jubilæum

Historisk udgave af Borgposten



Kfum-spejderne  
i Danmark  
Islev gruppe





## Kære læser

Denne udgave af Borgposten er lavet som et historisk tilbageblik over Islev spejdernes aktiviteter gennem de sidste 60 år.

Det er mit håb at de anførte oplysninger er korrekte og dækkende for perioden. Jeg er dog fuldt bevidst om at opgaven ikke kan løses 100%, ligesom nogle personer vil være glemt på grund af mit manglende historiske kendskab til KFUM Islev gruppe.

Mange spejdere har igennem årene haft en kolossal betydning for spejderaktiviteterne i KFUM Islev, ligesom der er mange spejdere der i dag har stor betydning for KFUM spejderne i Islev.

Historien er i hovedtræk baseret på gamle gruppeblade og de billeder som der har været muligt at fremskaffe.

Jeg er fuldstændig bevist om at man ikke kan inkludere alle de oplevelser som er del af det ”at

være spejder”. Mange og gode gamle spejderminder indeholdes derfor ikke, men de kan fortælles i store mængder af spejdere i alle aldre.

Når man har gennemgået KFUM Islev historie i få ord og mange billeder så må man ikke glemme byløbene, patruljeturene, vandreturene, Hallandsåsen, aktiviteterne i hobbyrummet, familielejrene på Åsen, orkestret, forældrefesterne, fastelavnsture, spejderdage og alle de andre aktiviteter som er en del af spejderarbejde. Hvis jeg har glemt at nævne noget er det enten fordi jeg ikke selv har oplevet det, eller også er det fordi der er sket så utroligt meget.

Med de bedste hilsener og håb om gruppens liv fremover

Jan Larsen  
Forælder m.v.



En **STOR TAK** for hjælp med frembringelse af materialer, billeder, historier og facts skal lyde til blandt andet SchrammPapirgros, Borgposten, Lasse, Pløk, Martin, Jørgen, Erik, Thomas.

Nogle nævnt og mange glemt.

Borgposten

Speciel udgave

Udgivet i forbindelse med Islev Gruppens 60 års jubilæum 2003

© KFUM Islev gruppe og Jan Larsen

Rettelser og ekstra stof som kan være interessant for det historiske overblik kan sendes til :

Jan Larsen, Islevbrovej 14 B, 2610 Rødovre, e-mail : JAL@tdcadsl.dk



## Gruppens historie :

Der har været snakket lidt frem og tilbage om datoen for gruppens tilblivelse, og til alt held har vi fundet beviset i de gamle papirer. I gruppebladet "Torben Oxes Trop" fra August 1943 findes følgende artikel :

Hermed være bevist at Islev gruppe så sit første lys pr. 1. august 1943.

Dette til trods, er den officielle dato altså 5. september 1943, som er den officielle start af Islev gruppe. Oprettelsen foregår efter at dagens gudstjeneste er forrettet på Islev Skole.

Det kan for øvrigt tilføjes at der i september nummeret for 1943 er opført at kontingentet er 10 øre pr. måned og at det skal betales hos Leo Nielsen sammen med betaling for Tropsbladet.

I gruppens blade fra 1955 er gruppens historie blevet ridset op af Bent Christoffersen :

*"Da der var ca. 6 drenge fra Islev Skole, der var spejdere i Dybendal Gruppe i Vanløse, blev man enige om at starte en patrulje her i Islev. Den kom til at hedde Vandrefalkene. Det var 2/5-1942 og blev ledet af Mogens Green Petersen. Patruljen deltog i sommerlejren 1942 sammen med Dybendal Gruppe i Viemose ved Kalvehave. Den 14/9-1942 blev der opstartet en patruljeførerskole, der blev ledet af tropsassistent Jens Fredensborg Lund. Den 1. december startede man troppen med Jens Lund som tropsfører, og der var tre patruljer : Baverne, Hjortene og Skovduerne. Patruljeførere og assistenter var følgende : Leo Nielsen, Bent Christoffersen, Per Schalt, John Erik Skov, Helge Nielsen og Helge Bensen. Allerede den 1/1-1943 bestod troppen af 17 spejdere og i maj 1943 oprettede man to nye junior patruljer. Da man ikke havde ulveunger, og da man i det alderstrin ville være med. Patruljeførere for dem blev Bent Christoffersen og Jørgen Lund. De to patruljer kom til at hedde Vandrefalkene og Ørnene."*

I 1943 var troppen sammen med Dybendal gruppe på sommerlejr i Kongsøre ved Isefjord. Efter sommerferien oprettede Trisse fra Hvidovre, flokken her i Islev og vi blev en selvstændig gruppe d. 5/9-1943 med N.F. Lund som gruppefører, Jens Lund som tropsfører og Leo Nielsen som tropsassistent og gruppen blev overflyttet til Vestvold Division, hvor Pouli Jørgensen var divisionschef.

Når man læser lidt i bladene kan man se at patruljemøderne i 1944 foregår dels på Islevhus og dels hos Hr. Kraft.

Sommerlejren i 1944 foregår ved Gjorslev Bøgeskov pr. Klippinge. Spejderne opfordres til at tage så lidt tøj med som muligt da det alligevel ikke er til at "holde samling på". Pakkelisten er ret kort når det angår





tøjet, men derimod noget længere når det drejer sig om rationeringsmærker. Hver dreng må medbringe et maksimum på 2 kroner til at solde for.

Der er 5 patruljer i Torben Okses Trop i august 1944: Bæverne, Hjortene, Vandre Falkene, Ørnene og Gløderne

D. 1/1-1944 talte troppen 21 spejdere. Troppen var på sommerlejr ved Gjorslev sammen med de civile KFUM i Rødovre.

D. 9-10/9-1944 havde Rødovre-Islev afdeling en mønsterlejr i Rødovre og d. 12. afholdtes en fest i Damhusskibet.

***Billedet viser gruppens ledere 1944, Jens Lund, Niels Fredensborg Lund, Jørgen Lund***

I november 1944 har man fået nye lokaler. Det gamle lokale på Islevhus har igennem længere tid været noget små.

Rødovre Kommune har stillet et stråtekt sommerhus til rådighed ”nede i hullet ” ved vandværket.

Der er imidlertid ingen varme i huset, så der efterlyses en gammel kakkelovn eller brændeovn til opvarmning i de kolde vintermåneder.

Måneden efter er der i tropsbladet en tak til Hr. Jørgensen, Islevholm for udlån af en kakkelovn og en tak til Fru Jørgensen, Viemosevej for pudsning af samme. Hr. Nielsen, Viemosevej takkes for opsætningen.

Problemet er dog brændsel, og hver spejder/ulveunge opfordres derfor til at medbringe én spand brænde, idet man så håber på at man kan komme vinteren over med det brænde.



D. 1/1-1945 talte troppen 25 mand. Om sommeren var troppen på lejr ved Liselund på Møen. Lejren lededes af Jens Lund. Flokken var i Gilleleje ledet af Jørgen Lund og N.F. Lund. Efter sommerlejrene oprettede man en R.S.-kreds (Ridder Spejder), der blev ledet af J. Hansen og Leo Nielsen.

I marts 1945 ændrer Rødovre Kommune sit tilbud angående brug af huset på Rødovrevej. Kommunen har truffet afgørelse om at spejderne kun kan råde over lokalet 2 dage om ugen.

Der er ligeledes en opfordring til at deltage i årets sommerlejr ved Liselund på Møen, også selvom tiderne ikke er så lyse, ”men så meget mere grund er det til at tage af sted”. ”Vi trænger navnlig i disse tider haardt til at være sammen for at styrke kammeratskabet og vort liv med gud i den frie natur”.

Sommerlejren varer 10 dage og koster 20,00 kroner. I lighed med tidligere år var pakkelisten for rationeringsmærker lige så lang som pakkelisten for tøj.

1/1-1946 talte gruppen 60 medlemmer, den 12/5-1946 blev Bent Christoffersen tropsassistent og den 1/6 trak Jens Lund sig tilbage fra troppen som tropsfører. Troppen deltog i korpsolejr ved Sønderborg med 25 deltagere. Flokken havde sommerlejr på Gjorslev sammen med Rødovre flok. Efter sommerferien blev Jørgen Lund udnævnt til flokfører og Ivan Kær Andersen til flokassistent. Om efteråret oprettedes en ny flok som ledes af overlærer Hartelius.





**Afgang til Sønderborg 1946 fra Islevhus, I første række Erns Jensen, Kurt Vikær, Erik Vikær, Leif Vikær, Leder bagved Ivan Kjær Andersen**

I januar 1946 skrives der i "Torben Oxes Trop" at lokalet på Rødovrevej endnu engang er blevet ødelagt, denne gang for 78,00 kroner. Kakkellovnen er ødelagt sammen med stort set alt andet.

Gruppens navne i marts 1946 er :

Gruppefører : Overofficiant N.F. Lund

Tropsfører : Finmekaniker Jens Lund

Flokkfører : Elektronikmekaniker Jørgen Lund

R.S. Fører : Gartner Hansen

R.S. Assistent : Møbelsnedker Leo Nielsen

Tropsass. : Maskinarbejder Bent Christoffersen

Tropskasserer : Bankbud Ivan K. Andersen

I sommeren 1946 var der korpslejr i Sønderborg. Lillebror har berettet om turen på side 40.

I november 1946 kan man af gruppebladet læse at der er 5 troppe : Bæverne, Hjortene, Vandrefalkene, Ørnene og Egernene. Derudover er der 2 flokke : Junglestammen og Jægerstammen.

D. 1/1-1947 talte gruppen 90 medlemmer, og i år tog hele gruppen på samlet lejr ved Gjorslev der ledes af N.F. Lund. Begge flokke samt troppen deltog. Om efteråret overtog J. Hansen ledelsen af gruppen, og N.F. Lund trak sig foreløbig tilbage. Bent Christoffersen blev udnævnt til tropsfører.



*Stabspatruljen 1947 i Gjorslev : Jens Lund, Bent Christoffersen, Erik Skov, Poul Jensen, Jørgen Lund, Leo Nielsen, Frank Jensen, ??, Egon Mathissen*

Den 1/1-1948 talte gruppen 107 medlemmer og sommerlejren gik for troppens vedkommende til Samsø med 21 drenge og førerne Bent Christoffersen, J. Hansen og Anders Bjørnsdal, der var blevet tropsassistent.

Sommerlejren 1948 for flokkene blev for den ene Gjorslev med Jørgen Lund som leder og for den anden Tisvilde med Hartelius som leder.

Lillebror beretter om starten i Islev Gruppe på side 44 til 46.

D. 1/1-1949 talte gruppen 117 medlemmer og var en af landets største grupper. Troppen tog til Svejlbæk ovre ved Silkeborg.

Lejren blev ledet af B. Christoffersen og J. Hansen, og på denne lejr havde troppen selv et signalorkester med under ledelse af P. Larsen.

Ulvne tog til Gjorslev på sommerlejr.

*Billedet viser Johannes Hansens Ford som spejderne kendte den i 1950'erne*





D. 1/1-1950 talte gruppen 106 medlemmer og dette år skulle der være korpsslejr i Fredericia.

I Januar nåede vi at flytte ind i de nye lokaler i kirken, det er dejligt at have fået sine egne lokaler.



*Islev Kirke indvies*



Tropen var på Korpsslejr hvor der var 7000 i alt.

Som leder fra Islev deltog J. Hansen, B. Christoffersen, P. Larsen og Pastor Rich.



*Johannes Hansen på Korpsslejren i Fredericia*

D. 1/1-1951 talte gruppen 96 medlemmer, og om sommeren var der patruljesommerlejr. Patruljerne kørte rundt på Sjælland. Ulvene havde lejr ved Turø under ledelse af Jørgen Lund.







*Afgang fra Husum station mod Norge*

1952 : Sommeren 1952 blev en stor oplevelse for spejderne i Islev Gruppe.

Troppen foretog sin første sommerlejr i udlandet, og det blev i Norge mellem fjelde og skove.



Turen varede 14 dage og kostede 85 kroner pr. deltager.

Der deltog 24 spejdere med førerne J. Hansen og B. Christoffersen.

Turen, som først gik til vores venskabsby Lørenskog, og senere til Rukan og Gaustatoppen som er 1888 meter høj, var en vældig oplevelse for de deltagende.

Ulvene var på Turø i sommerlejr, og var med tanter og førere i alt 30.



Den 1/1-1953 talte gruppen 96 medlemmer, fordelt således, 40 ulve, 47 spejdere, 9 førere, gruppefører var J. Hansen



*Foto af tre ukendte hornblæsere i ukendt årstal.*

1953 deles divisionen således at grupperne i Rødovre og Hvidovre lægges sammen i den gamle division, Vestvold Division. Divisionschef er N.F. Lund fra Islev Gruppe

August 1953 gruppen kigger nu mod deres 10 års jubilæum. I den korte historiske oversigt skrives der at medlemstallet er steget fra 31 i 1943 til 96 i 1953. De ydre rammer er blevet mere stabile, idet der med velvilje fra Islev kirkekomité er stillet lokaler til rådighed i Islev Kirke.

Troppens sommerlejr i 1954 gik til Myrdal i Norge.

I foråret 1954 startede man seniorarbejde i Islev gruppe.

I 1955 deltager troppen i Korpslejren på Bornholm med 21 mand.



*Billeder fra korpslejren på Bornholm*





1956 : TOT på cykeltur til Sverige.



*1960 : Korpslejren Moesgård*



*Billeder fra Moesgård*





1959 : Ulvenes sommerlejr gik til Holmsborg



1961 : Ulvenes sommerlejr gik til Kildeborg ved Glyngøre

1962 : Ulvenes sommerlejr gik til Holmsborg



1963 : Troppen var på divisionsommerlejr på Korselitze. Ulvene var på Feddet.

1964 : Troppen var på Ljungby Hede i Sverige.



*Tømmerflåde sejlads 19??*



*Sæbekasseløb på Åsen 19??*





1965 Korpslejren Trelleborg



*1966 : Sommerlejr Bornholm*



*Sommerholdet fra 1960 :*





*1972 : Waingunga på sommerlejr Åsen*



*1960 : Skummelbars optog*



*Afgang fra Husum*



*1960 : Sct. Georgs dag*



*1960 Vaskedag*





1960 : Indianerdag



1959 : Juleoptrin



1959 : Juleoptrin



1960 : "Fjollerup marked"



1959 : Juleoptrin





1967 : Troppen var ved Västersjön i Sverige

1968 : Seniorer var på sommerlejr i hjemmebyggede "baljer" på Susåen.

1968 : Ved gruppens 25 års jubilæum 22/9-1968 overrækkes Lillebror – alias Erik Vikær Andersen – gruppens første 25 års stjerne. Stjernen overrækkes af Ellis Hansen.



*Lillebror til venstre og Ellis Hansen til højre*

*Herunder et par glimt fra gruppens 25 års jubilæumsfest.*



1969 : I april 1969 valgtes ved et menighedsrådsmøde en centerbestyrelse med korpsssekretær

Jørgen Nordstrøm som formand og gruppeleder Claus Thomsen som næstformand.

Flokleder Erik Larsen står for hvervning af frivillige til byggeriet som ledes af Ingeniør Sørensen.



*Rejsegilde for den nye kirke.*

Første etape er gået i gang, dvs. bygning af centret langs kirkemuren. Tidsplanen siger indvielse i slutningen af maj 1970. Samlet budget for begge etaper er 310.000,- hvoraf 150.000,- allerede er skaffet.

1969 : Troppens sommerlejr foregår ved Holløse Mølle







1970 Korpslejr i Holstebro. Islev skal ligge sammen med Vestvold division og divisionens vartegn bliver et pantomime teater.



*Vestvold pantomime fra korpslejren 1970.*

Søndag d. 15. november 1970 indvies Islev Kirkes Ungdomscenters første etape



*Rejsegilde på Islev Kirkes Ungdomscenters tredje etape*



*Korpslejren 1970*

1971 : Troppens sommerlejr på Lumsås.

1971 : Islev gruppe deltager i deres første JOTA med OZ3UL, Erik Larsen. Ved denne JOTA kommer man i kontakt med en gruppe i Schweiz.







1972 : Sommerlejren for troppen går til Schweiz. Prisen for 14 dage i alperne lyder på 450 for spejdere under 21 år og 600 for spejdere over 21 år.

Alle flokkene tager på Åsen én efter én (4 flokke).

1973 : Sommerlejren går til Sejro hvor man også håber at spejderne fra Schweiz vil komme forbi. I lejren deltog 38 spejder fra Islev, 10 ledere og 25 schweiziske spejdere.

Næsten alle flokkene tager på Åsen én efter én (3 flokke), mens den 4. flok tager til Hotel Olsen i Allerød.

1973 : Islev gruppes radiopatrulje starter d. 6. september med deres første møde. Læs om radiopatruljen senere i bladet.



1973 : Samarbejdet med KFUK spejderne ved årets julemarked starter dette år.

1974 : Troppens sommerlejr går til Hallandsåsen i Sverige (Västersjön).

1975 : Sommerlejren går til Falster på Korselitze Strand

1975 : Der afholdes verdensjamboree i Norge. Erik Larsen deltager med radioaktivitet.



*Billeder fra Forældrefest 1975.*



1976 : Korpslejren : Møllelejren ved Assenbæk Mølle ved Varde. Prisen bliver ca. 200,-. Seniorerne fra Islev står for maduddeling til hele lejren på 7000 mennesker.

Halvdelen af flokkene skal til Åsen, én flok til KFUK spejdernes hytte i Ganløse og én flok til Sydfyn.

1977 : Sommerlejren for troppen bliver en vandretur mellem Vejle og Silkeborg (ad Hærvejen).

1978 : Troppen tager flere steder hen i år. Vikingetroppen og Ugletroppen skal til Rösjöholm i Sverige og Torben Okses Trop og Snaphanerne skal på vandretur omkring Bergen i Norge. Junglestammen skal til Houens Odde ved Kolding og Kaa stammen skal til Åsen

1978 : Islev gruppe skal være aktører i en informationsfilm som korpset skal fremstille. Optagelserne skal foregå i og ved ungdomscentret.

1979 : Spejdernes sommerlejr går til Bornholm for Vikingerne, Ugletroppen, T.O.T., og Snaphanerne. Waingungastammen skal til Jylland og Kaa- og Dhaak stammen skal til Åsen. Junglestammen skal også til Bornholm.

1980 : Korpslejr ved Langeskov som ligger mellem Odense og Nyborg på Fyn.



1980 : Den 25. juli 1980 slutter en lang æra, idet gruppeleder Claus Thomsen afgår ved døden efter lang tids sygdom.

1981 : Lejrkontingentet som i 1980 var 175 kroner for ulve og 200 for spejdere fastholdes igen i år. Ulvelejren foregår i vores hytte Åsen og spejderlejrene ved Isefjorden. Dog taget TOT på kanotur i Sverige.

1981 : 21. marts blev Jens Lindow gift med Agnete (og det er siden kopieret at mange andre nye fuldblods spejderfamilier).



1981 : Sommerlejren går til Østerrende syd for Kyndbyværket.



1981 : Erik (gartner) Hansen forlader Islev og flytter til Karlslunde.

1982 : Sommerlejren for spejderne går dette år til Corselitze. For ulvene afholdes sommerlejren på Åsen. Prisen er i år steget med 25 kroner til 200 for ulve og 225 for spejdere.





*Ulvesommerlejr 1982*



*1982 : Spejderdage*

1983 : Spejderne har 40 års jubilæum og en gigantisk jubilæumssommerlejr bliver fælles for alle ulve, spejdere og ledere. Prisen bliver 250 kroner.

En af lejrens større indslag hed Til Vands, Til Lands og I Luften.

Der deltog 100 spejdere i lejren og om søndagen fyldtes Skuldelev Kirke med Islev spejdere. Gudstjenesten blev for øvrigt transmitteret i radioen.

Kontingentet i 1983 er 60 kroner pr. kvartal.



*Åsen 1983*

1983 : Der startes bæverarbejde i Islev Gruppe i oktober måned. Lederne er en forældre, Dorte Jensen som hjælpes på vej af Anni Jensen og Marianne Pedersen fra Junglestammen.

1984 : Troppens sommerlejr går i år til Fyn som en kærretur. Turen går fra Svendborg over Fåborg og Svanninge Bakker til Ringe.

1985 : Korpslejr i Frederikshavn





1986 : Junglestammen på sommerlejr på Åsen. Khaa- og Dhaak-stammen holdt sommerlejr på Lolland.

1987 : Ulveflokkene holder deres sommerlejre på Åsen og Troppene på det sydligste Sjælland v. Farø broen.

Prisen for deltagelse i sommerlejren er 380,-

1988 : Årets sommerlejr er en gruppesommerlejr som går til Gillastugan på Söderåsen i Sverige.

1989 : Hængeugler på sommerlejr i kano. Ulvene var på Saltruplejren. Ugletroppen var ved Store-dam mellem Hillerød og Hørsholm.



1990 : Fælles Kr. Himmelfartslejr på Åsen i anledning af Åsens 25 års jubilæum.



1990 : Korpslejr ved Holbæk. Prisen for sommerlejren er 475,- uændret i forhold til året før. Det deltager i alt 18.000 spejdere fra hele landet på lejren. Både spejdere og ulve deltager på denne korpslejr.

1991 : Gruppeweekend på Åsen



1992 : Spejderne er på kærretur til Bornholm. Ulvene holdt sommerlejr ved Bakkebølle Skov ved Vordingborg. Torben Oxes Trop holder 50 års jubilæum.



1993 : KFUM Islev er landet i en krise. Mange ønsker ikke at følge det, som flere andre bestemmer, og det kan været svært at vurdere hvor den kære gruppe er på vej hen. Efter en række tiltag synes der at komme ro om gruppen igen. Grupperådsformanden Ole Olesen var inde og mægle og få sammensat stumperne så de igen kunne fungere.

1993 : Gruppesommerlejr på Lerbjerg centret. 50 års jubilæet fejres på Islev Skole med nogle udvidede spejderdage. I anledning af jubilæet blev der bygget et rekordstort raftetårn på 25,45 meter.





1995 : Bæverne holder sommerlejr på "Hotel Olsen". Waingunga i Tikøb. Sortfødterne (spejderne) var på Bornholm med kærren.



1996 : Korpsslejr i Sønderborg. Ved korpsslejren får Islev gruppe (og Vestvold Division) besøg af en skotsk spejdetrop. Waingunga er på sommerlejr ved "Tolv Ege".

KFUM Islev deltager ved Kulturbymark 96 og hjælper til med uddeling af "Nye Testamenter" i sognet.



1997 : KFUM Islev deltager i landsindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp i anledning af deres 75 års jubilæum. Der afholdes gruppelejr på Åsen i Kr. Himmelfartsferien. Erik Larsen udnævnes som æresmedlem i forbindelse med tildelelse af hans 50 årsstjerne. Han er derved kommet i selskab med Lillebror (Erik Vikær Andersen).

Islev gruppe deltager i udstillingen "Hus, Have og Fritid" på græsplænen foran rådhuset.

1997 : Bæverne afholdt sommerlejr på Åsen sammen med ulvene. Spejderne var på genvisit

hos de skotske spejdere på spejdercentret Auchengillan ved Glasgow.

1998 : Waingunga er på sommerlejr på Houens Odde Spejdercenter. Junglestammen er på Åsen. Spejderne tager til Sorø.



1998 : Tom Jacobsen fra Hængeuglerne opretter sammen med Jan Larsen SpejderShoppen, vores lokale spejder depot.

1999 : Gruppesommerlejr på Port Arthur, Tommerup på Fyn. Spejderne tager derudover på Jamborette i Haarlem, Holland, hvor de bl.a. genser de skotske spejdere.







2000 : Spejderne skal på Korpslejr ved Randers. Junglestammen tager til Åsen, Waingunga var på Sydsjælland med deres cykler.



2001 : Skotterne kommer. Nogle spejdere fra vores venskabstrop fra Glasgow kommer for at udføre en aktivitet der hedder "Explorer Belt". Det er seniorspejdere fra 50. Sct. Helens Glasgow Group som skal prøve at erhverve sig "The Explorer Belt".. Senere på året besøger en stak rovere fra Islev de unge mennesker i Glasgow og overværer overrækkelsen af trofæerne.



2001 : Kr. Himmelfarts gruppelejr på Åsen. Spejdernes sommerlejr foregår som kærretur på Bornholm. Bævere og ulve holder sommerlejr på Åsen.



*Spejderne på Bornholm*



*Gruppelejr på Åsen*

2002 : Islev gruppe deltager som medarrangør ved Islev Byfest.





2002 : Spejderne tager på Fjeldfærd på sommerlejr. Junglestammen og Waingunga var på Næsbycentrets sommerlejr. Bævernes sommerlejr blev afviklet ved Gørding i Jylland.

2002 : Ved kommunens årlige lederfest modtager vores bæverleder Anja Tribler æren som "Årets spejder".

2002 : Torben Okses Trop fejrer deres 60 års fødselsdag.

2003 : Året hvor KFUM Islev har 60 års jubilæum. Der er afholdt en stor gruppelejr på Åsen for alle spejderne i Islev Gruppe, afsluttet med et stort forældre arrangement og en rover/leder fest.







## Gruppeledere gennem årene :

Jobbet som gruppeleder i gruppen er nok den mest krævende post. Når alt kommer til alt, så er gruppens liv og levned i meget stor grad afhængig af den daglige leder.

I det efterfølgende bringer vi ansigterne på de gruppeledere som det er lykkedes at finde.

### Gruppeledere har været:

Niels Lund	1943 – 1948
Johannes Hansen	1948 – 1955
Jørgen Lund	1955 – 1957
Jørgen Nordstrøm	1957 – 1958
Kurt Wichmann	1958 – 1961
Claus Thomsen	1961 – 1980
Klaus Neerskov	1980 – 1986
Frank Nielsen	1986 – 1992
Erling Jensen	1992 – 1993
Flemming Hansen	1993 – 1996
Jan Larsen	1996 – 1999
Flemming Hansen	1999 – 2000
Henrik Jørgensen	2000→





Frank Nielsen



Jan Larsen



Erling Jensen



Henrik Jørgensen



Flemming Hansen

**Grupperådsformænd gennem årene :**

- Johannes Hansen ca. 1954
- Hans Schrøder ca.1954 – 1977
- Preben Lind 1977 – 1992
- Ole Olesen 1992 – 1998
- Lone Dellgren 1998 – 1999
- Erik Haahr 1999 – 2001
- Jens Ole Bang 2001 →



## Gruppeblade gennem årene :



Fra gruppens start havde man bladet "Torben Oxes Trop"

Bladet redigeres af Jens Lund og koster 10 øre pr. nummer.

I nummeret fra februar 1945 skrives der i bladet at der nu er skaffet papir til at kunne trykke et ulveblad, og at der er fremstillet en kliché af en tegning til bladet. Den midterste del af 1945 udkommer bladet ikke fordi der ikke er penge til at skaffe papir og stencils.

Det sidste nummer som er fundet i arkiverne er fra marts 1946.

Herefter kommer gruppebladet til at hedde "Maanedsbld for Islev Gruppe".

Fra 1947 findes ét enkelt nummer at et blad som hedder "Gråulv" og gruppebladet "Torben Oxes Trop" forefindes også i ét nummer fra november måned.

I 1948 er der fundet et par håndskrevne og dupliserede gruppeblade med navnet "Gnisten" som er skrevet af Bent (Christoffersen ??).

Fra året 1949 forefindes ét håndskrevet blad for troppe, og i 1950 er der slet ikke fundet nogle.

I slutningen af året 1951 begynder der at udkomme et nyt gruppeblad (se nedenfor).

Så nu bliver det igen muligt at følge lidt med livets gang i Islev Gruppe. Bladet redigeres af Bent Christoffersen.

I starten af 1954 begynder det "gamle blad" Torben Oxes Trop at komme igen. Varer indtil midten af 1955.







Fra midten af 1955 kommer der et lidt mere anonymt blev i samme format som tidligere, du hedder det bare Islev Gruppe (Se ovenfor).

I 1956 angives bladet at være 14. årgang ?? (tilbage regning giver 1942 så vi må antage at det ikke er bladets årgang, men derimod gruppens årgang).

Igen i december 1956 ændres der "hoved" på gruppebladet og navnet ændres til "Voldposten".

Bent Christoffersen angives som redaktør, og umiddelbart må det antages at Bent derved har været redaktør siden starten af 50'erne.

Sidste nummer af Voldposten som haves i arkiverne er fra marts 1958, og herefter har det ikke været muligt at finde gruppeblade før i 1967, hvor der findes et enkelt eksemplar fra en redaktion der kalder sig ZOOM-ZOOT-ZAP. Samme redaktion leverer blade igennem 1968 af en broget kvalitet.

For årene 1969 og 1970 er der fundet ét blad fra hvert år, og disse er udgivet af APOLLO patruljen.





Som rosinen i pølseenden kommer i 1970 er blad der kaldes Borgposten.

Borgposten som vi kender det i dag er derfor en lidt nyere foreteelse som "kun" har eksisteret i de sidste 34 år.

Borgposten udkom første gang i marts 1970.

Redaktører har været:

Jørgen Palludan Windfeldt	1970 – 1971
Per Thomsen	1971 – 1981
Frank Nielsen	1981 – 1991
Flemming Steen Hansen	1991 – 1993
Henning Makholm	1993 – 1995
Frank Nielsen	1995 – 2000
Jan Larsen	2000 – 2001
Thomas Johnsen	2001 – →

21. årgang Nr. 3 marts 1990

# Borgposten

20 år



Kfum-spejderne  
i Danmark  
Islev gruppe







## Åsens historie :

1961 : I maj måned erhverves er grundareal på 3,5 ha i Skuldelev. Lillebrors historie om Fædrebanden og Åsens start findes på side 41 til 43.



1963-1965 : Åsen bygges af frivillig arbejdskraft.





Den 29. maj 1965 indvies Åsen med pomp og pragt.

1971 engageres en lokal dame til rengøring på åsen.



1974 Der lægges klinker på gulvet i kælderen og sættes fliser på væggen i baderum og toiletter samt mosaik på gulvene på toiletterne. Køkken-gård, terrasse og udvendig trappe gøres færdig.

1975 : Der plantes 300 træer på Åsen. Åsen re-noveres. Gassen i køkkenet erstattes af el-komfur.

1976 : Der meddeles at de af brandmyndighe-derne krævede ændringer er udført. Det påtæn-kes at frilægge fundamentet ud til vejen, så tante og seniorrum kan benyttes i overensstemmelse med sundhedsvedtægterne.

1978 : Sven Gamst tegner Åsen til brug i en bro-chure om Åsen til lejerne.



1978 : Taget på Åsen skal udskiftes i det nye år. Samtidigt skal skoven (grundet nedslidning) ny-plantes. Efter forhandling med fredningsmyn-dighederne har man fået ret frie hænder til valg af træsorter.

1979 : Hytten ved Skuldelev har fået ny tagdæk-ning og nye tagrender. Derudover har sovesale-ne fået ny gulvbelægning, tanteværrelset har fået træbeklædning på vægge og loft samt gulvtæppe. Seniorrummet har fået skabe og vægbeklædning. Desuden er der foretaget diverse reparationer.

1981 : Da Åsens flagstang er knækket bliver der opsat en ny glasfiber flagstang.

1982 : På arbejdslejr på Åsen blev det ryddet op i skoven og nyplantet omkring 300 træer. Herud-over blev Kælderen og køkkenet malet.







1983 : Der bliver bygget et træskur i den anden ende af grunden som skal indeholde et toilet. Udenfor opstilles en vaskeplads med 3 vandhaner og der nedgraves 120 meter vandrør. Så nu kan spejderne tage på lejr på toppen af bakken, selvom hytten er udlejet.



1983 : Forud for jubilæumslejren har der været en pionerlejr på Åsen. Under sommerlejren blev der opsat en portal ved indkørslen bestående af 5 store elmaster.



1983 : Arbejdsweekenden på Åsen i november indeholdt flere større opgaver. Langs sydsiden af grunden blev plantet 600 træer og buske og foran pejsestuen blev der lagt en ny terrasse. Den gamle olietank var blevet 20 år gammel og skulle udskiftes. BP-oliekompagniet forærede os igen en ny olietank. Den nye spejderlilje som vi fik af menighedsrådet i anledning af 40-års jubilæet blev sat på indgangsportalen.



1985 : Indgangspartiet har fået en overbygning. Samtidigt er der lagt klinker foran hoveddøren, sat ny håndliste på gelænder og rækværk, og den nye trappe til kælderes pudses op.

1986 : Arbejdsweekend på Åsen resulterede i plantning af 900 træer og reparation af brændeskuret.

1987 : Der konstateres "ægte hussvamp" i kælderen på Åsen.

1988 : Fredningssagen omkring træbevoksningen på Åsen er nu mundet ud i, at Hovedstadsrådets Fredningstilsyn har godkendt områderne med de unge løvtræer som ny vedvarende beplantning. Det indebærer imidlertid, at noget andet må sløjfes, og her har vi indvilget i, at al beplantning, der ikke er den oprindelige, ryddes ned langs skellet til Torpegården i en 10 m bredt bælte. Der bliver på den måde ikke så meget tilbage af den gamle seniorlejrplads, men den skal bare rykkes lidt ind på grunden.

April : Fredningsmyndighederne er kort før påske begyndt den tidligere omtalt træfældning, der skal føre Skuldelev Ås tilbage til det udseende åsen havde ved fredningen i 1951.

Årets arbejdsweekend bestod i brændflækning, maling af sovesale, nye vinduer i svampe-





kælderen, ekstra lys i kælder, nye døre til vådrummene og nye dørgreb. Dyrhegnet blev repareret og der blev ryddet op i kælderen.



1988 : Der er installeret ventilation i sovesalene.

1989 : Samtlige vinduespartier ud mod vejen og i gavlene udskiftes. Mindre ombygning af tanteværelse og seniorrum. Udskiftning af kloakrør fra hytten til septictanken (og efterfølgende reparation af vandrør). Støbt nye lyskasser på terrassen. Lagt svelletrappe ved køkkengården. Hytten lukkes mellem 1. december 89 og 16.april 90 for at udføre en gennemgribende re-  
 novering.

I midten af december gik det store moderniseringsprogram i gang. Det gamle køkken blev skilt fra hinanden og gulvet blev pillet op. I kælderen blev væggen mellem tanteværelset og seniorrummet slået ned. Desværre viste det sig også nødvendigt at pille loftet ned, så der, mellem køkken og kælder til sidst kun var bærebjælkerne tilbage.



1990 : I marts færdiggøres køkkenet, der lægges nyt gulv i pejsestuen og lægges klinker på gulvet i begge de "berømte" kælderlokaler. Det gamle rodekontor bliver endvidere omdannet til leder-soverum.



1991 : Åsen får en nyt brændeskur og kantning. Håndlavet at store sveller. Der efterplantes 200 træer og buske.





1992 : På arbejdsweekenden ryddes skovarealet sydøst for sovesalene. Der blev plantet 300 nye træer og opsat 50 m dyrehegn. Indendørs blev der lavet el-arbejde i pejsestuen og lederrummet.

Efter 1992 står der ikke så frygteligt meget om Åsen i Borgposten, men det betyder ikke at den ikke bliver vedligeholdt. Ca. én gang om året er der en arbejdslejr hvor man hygger sig med vedligeholdelse og god mad.



*Arbejdslejr 1999. Yderst til venstre ses Erik Larsen, tidligere inspektør på Åsen.*



*Agnete og Jette (udlejer) på arbejdslejr (2001).*

1996 : Døre i kælderen til fyrrum skiftes og der bliver sat nye blandingsbatterier op.

1997 : Åsen får nye madrasser.

1998 : Åsen kobles til den kommunale kloakledning.

1998 - 2000 : Der indkøbes nye møbler til pejsestue og møderum i kælderen. Ny belysning i sovesale. Der laves en indkørsel fra Stormgårdsvej så renovationsvognen kan køre ind. Indgangspartiet mod terrassen udskiftes. Vinduer i sovesale mod parkeringspladsen skiftes.



*Arbejdslejr på Åsen. Ejgild vores inspektør ses yderst til højre (2001).*

2001 : Vandvarmer i kælderen udskiftes.



### Inspektører på Åsen

1965 – 1970	Poul M. Nielsen
1970 – 1985	Erik Larsen
1985 – 1987	Preben Lind
1987 – 1990	Jens Ole Bang
1990 →	Ejgild Olsen

### Åsen udlejning :

1982 – 1998	Vera Petersen
1998 →	Jette Larsen





## Økonomi

Gruppens økonomi har i nyere tid været særdeles god. Men sådan har det ikke altid været. I gruppens historiske gennemgang er der nogle steder anført hvad kontingentet var i det pågældende år, og nogle steder er det anført hvad en tur eller lejr har kostet.

### Kasserere gennem årene :

N.F. Lund	1943 –1947
Johannes (Gartner) Hansen	1947 –1973
Sven Gamst Johansen	1973 – 1998
Jens Ole Bang	1998 – 1999
Jan Larsen	1999 →

Johannes Hansen brugte i udstrakt grad princippet ”omvendt underslæb”. Hvis en kasserer begår underslæb betyder det at han låner af kassen. I Johannes Hansens tid var det, det omvendte princip, for hvis gruppen mangle penge, så lagde Johannes Hansen selv pengene ud.

Det betyder bl.a. at Islev Gruppe stort set altid har haft en god økonomi. Indtil slutningen af 50´erne var omsætningen dog ikke så stor. Der var ikke så mange penge og det der kom ind i kassen, svarede stort set til det, der gik ud af kassen.

I perioden hvor man købte og byggede Åsen havde gruppen en kassekredit på 40.000,-

I nedenstående figur ses udviklingen i gruppens pengeaktiver igennem årene. Tallene er ”renset” for åsens kontante vurdering samt tidligere tiders afskrivning af inventar og materiel.





## Medlemsudviklingen gennem årene :

En meget vigtig ting, når det drejer sig om spejderarbejde er selvfølgelig antallet af medlemmer og fordelingen af disse medlemmer.

Da vi er en ungdomsorganisation er det vigtigt at der er nogle børn og unge at lave ungdomsarbejdet for, men det er ligeledes vigtigt at der er nogle voksne som kan være hjælpere og ledere.

I Islev gruppe har vi mange medlemmer og det har vi stort set altid haft. I dårlige perioder for korpset er det også gået nedad for Islev gruppe, men heldigvis ikke i en så stor grad som det er set i andre grupper.



I dag har Islev gruppe et pænt antal medlemmer. Vi har dog også en stor andel voksne medlemmer som i visse situationer ikke er så heldigt. Disse situationer er problemer med kommunale tilskud, idet der ikke gives tilskud til voksne medlemmer. Problemet er dog ikke større end at de voksne selv betaler for de tilskud som de ikke får.

Til gengæld er det en stor fordel for en spejdergruppe at der er et potentiale af voksne medlemmer, og så drejer det sig bare om at udnytte potentialet til alles tilfredsstillelse.



## Radiopatroljen :

September 1973.

Radiopatroljen ved Islev Gruppe startede med sit første møde torsdag d. 6. september 1973 i hobrummet.



Der har før været en slags radiospejdere i Islev. Idet de gamle seniorer lejede med nogle gamle radioer fra krigens tid. Men de blev konfiskeret af politiet, da de ikke havde licens. Derom kan Lillebror nok fortælle (Historien ses på side 47, sidst i bogen).

Da jeg som medlem af gruppen selv fik sendetiladelse i 1971, begyndte jeg også at interessere mig for radiospejdning. Jeg havde hørt om Jamboree On The Air, og fik stabled et arrangement på benene i 1971 og 72 sammen med Birger Ulbrink (OZ2UQ), hvor vi med godt resultat deltog i JOTA. Vi havde ikke selv noget radiogrej, så vi måtte låne os frem. I 1972 fik vi vores eget kaldenummer af P&T, nemlig OZ2IG, hvor jeg : Erik Larsen, OZ3UL var ansvarshavende.



Radiopatroljen OZ2IG kørte med Erik Larsen som leder igennem mange år, men i september 1993 aftræder han som leder af Radiopatroljen efter 20 års virke.



1974 : Patroljen får deres egen kortbølge transceiver

1975 : Radiopatroljen låner et lokale under kirken som bliver indrettet.



1980 : Radiopatroljen deltager i en TV udsendelse om spejdere.

1981 : Erik Larsen deltager i Nordisk Radiospejder Konference på Ålandsøerne

1987 : Radiopatroljen har indkøbt deres første computer, en Commodore C-64. Jens Linneboe bliver patruljeassistent med ansvar for "computerspejdning".





Radiopatruljen OZ2IG kører nu langsom videre uden at der sker det helt store, flere forskellige ledere er inde i billedet og synes at forsvinde ligeså hurtigt igen.

I 1996 mødes nogle nu voksne spejdere med jævne mellemrum og kigger lidt på lokalets inventar og langsomt glider lokalets brug som radiolokale i baggrunden og bliver erstattet af et materiel depot.

En anden ting der sker i 1996 er, at der i forbindelse med en lederweekend bliver inviteret til JOTA i samme weekend, således at lederne kunne prøve at deltage i JOTA samtidigt med lederweekenden.

Det lykkedes dog ikke særligt godt, idet JOTA indslaget i lederweekenden ikke var planlagt særligt godt. Så det blev atter engang Erik Larsen som fik fornøjelse af at udføre det meste. Så kommer vi videre til 1999, så bliver der atter arrangeret en improviseret JOTA, denne gang i forbindelse med en arbejdsweekend på Åsen.



Denne gang er der stort set kun en spejder som får brugt noget tid på at deltage, og jeg selv får kun kigget lidt på udstyret, men bliver nødt til at arbejde videre på arbejdsweekenden.

Undervejs skifter radiopatruljen navn til teknikpatruljen. Årsagen er at det nye navn er mere dækkende, bl.a. med hensyn til nyere computer aktiviteter.

Videre til år 2000, hvor der stables en "rigtig" Jota op på benene igen. Det skal bemærkes at det endnu en gang er Erik Larsen som står for det meste af arrangementet.

Teknikpatruljen kommer op og køre med jævnlige møder hver 14. dag.

I 2001 tager teknikpatruljens nye ledere sendetilladelse således at Erik Larsen bedre får mulighed for at få fred. Dog har vi stadig ikke licens til at køre HF som er nødvendig for at kunne afvikle en JOTA og Erik Larsen tilkaldes derfor atter i år.







*Billede fra årets JOTA i 2001.*

2002 : Teknikpatruljen flytter ind i nyrenoverede lokaler under kirken.  
Teknikpatruljen starter på møder én gang ugentligt.



2002 : Årets JOTA afholdes som vanligt i kirken og ungdomscenter.



*2002 : JOTA åbningstale*



*2002 : I kælderen køres der JOTI*





## Kirken og Spejderne :

Kirkens liv og ikke mindst livet i og ved Islev Kirke har altid været synonymt med KFUM spejderne i Islev.

Fra starten i 1944 har spejderne deltaget i bibeltimer. Gudstjenesterne afholdes både lokalt på Islev Skole og ligeledes i Rødovre Kirke.

I gruppens blad "Torben Oxes Trop" fra Januar 1946 skriver Jens Lund et skarpt indlæg om en manglende kirke komité i Islev Kirkesag. Han anfører at såfremt "den ældre generation" ikke inden udgangen af januar har givet tilsagn om oprettelse af en kirke komité vil han og hans spejderledere selv gøre det.



*Indvielse af trækirken i Islev*

Grundstensnedlæggelsen i 1968 sker med fuld musik fra spejderne :



I januar måned 1975 har Islev sogn eksisteret i 25 år og den nuværende kirke i 5 år.

*Egentligt begyndte det helt tilbage i begyndelsen af fyrrerne, da holdt man gudstjeneste i Islev skoles kælder, og det var her man brugte en spejderhat til at samle penge til byggeriet af en kirke. Dengang skulle man selv skaffe pengene, hvis man ønskede en kirke, og det gjorde man så. Der blev afholdt basarer, alle hjalp til, og i 1950 indviede man trækirken, det var en gammel barak fra krigens tid, som frivillige byggede op og om. Således fik man den kirke, som mange endnu mindes med stor glæde og taknemmelighed. Mange spejdere huske de små lokaler, vi havde til rådighed.*

*Nu har vi fået den store nye kirke og det dejlige ungdomscenter, vi har fået lokaleforhold, som ingen turde drømme om. Det må vi skønne på og sige tak for.*

*Vi ønsker Islev sogn, som vi er en del af, hjerteligt tillykke, og så minder vi hinanden om, at vores taknemmelighed kan vises ved flittig brug af både kirke og ungdomslokaler.*

*Der er festgudstjeneste den 19. januar 1975.*

*Claus Thomsen fra Borgposten december 1974.*



*Fra indvielsen af den nye kirke.*







1977 : Kirkepladsens vandkunst indvies d. 28. august.



I forbindelse med opførelsen af den nye kirke skal klokken flyttes, og det bliver en opgave for spejderne :



Placeringen af Islev Kirkes Ungdomscenter gør at spejderne har en del med kirken at gøre, bl.a. holdes der årlige julemarkeder, dog er åbningstiden noget mindre i dag.



*Julemarked i trækirken*



*Julemarked i den "nye kirke"*

Lillebrors fortælling om starten på Islev Kirke kan læses på side 48





## Korpslejren i Sønderborg 1946

Fortalt af Lillebror, Erik Vikær Andersen, bragt i Borgposten 1971

Jeg tror, jeg denne gang vil fortælle om min første korpslejr. Det var i 1946. Det var lige efter krigens afslutning, at man begyndte at tale om korpslejr, og det skal så være i Sønderborg. Starten af eventyret var en stafet, der løb landet rundt i form af 2 kopier af guldhornene. De var dog ikke af guld, men forgyldt – det havde de været. Jeg husker tydeligt, at vi cyklede derud og blev anbragt med 500 meters mellemrum på Køgevej. Efter datidens forhold var vejen en kæmpemæssig autobane i beton med 2 spor – altså et i hver retning, og så var der cykelsti i begge sider.

Nå, vi blev stillet ud, og jeg stod ved en kilometersten. Der blev jeg stående i 3 timer, så kom hornene og det blev min tur. Afsted gik det i skarpt trav, alt i mens man ligesom de 10.000 andre drenge, der havde løbet eller skulle løbe, prøvede at trutte i hornet. Det gav nogle uhyggelige lyde fra sig, og man prøvede igen, samtidigt med man snublede fremad og tropsføreren, der kørte på cykel ved siden af, brugte mund. Han råbte noget med at løbe stærkere, passe på, det var dyre ting osv. osv.

Da guldhornenes tid var forbi, tog vi hjem og pakkede og en skønne dag oprandt tiden, da vi skulle møde på Hovedbanen og blev puttet i et særtog, der gik direkte til Sønderborg.



*Afgang til Sønderborg 1946 fra Islevhus, I første række Erns Jensen, Kurt Vikær, Erik Vikær, Leif Vikær, Leder bagved Ivan Kjær Andersen*

På turen der over opstod sangen ”Her er Vestvold – her er Vestvold og vor chef er den

skøre P.J.” Vi var nemlig blevet grupperet om, så Vestvold division var dannet og vores chef blev altså kaldt P.J. Han var nu vist meget flink, men kunne ikke tage de store drenges narrestreger, hvilket han lod sig bemærke med, og så måtte man jo lave lidt grin.

Vi nåede Sønderborg. Toget bremsede med en pibekonzert, der kunne høres langt omkring og dampen hvæsende ud af alle utætheder. Vi blev gennet ud på jernbaneterrænet, for vi holdt nemlig ikke ved perronen, men på et gods- eller rangerspor.

Derefter stillede vi op i rækker og som en lang kælorm gled vi gennem byen og ud mod lejrpladsen, hvor pionererne havde færdiggjort anlægsarbejderne.

12.000 drenge var samlet til alle tiders lejr med masser af pionerarbejder, tårne, borge med vandgrave osv. Blot ikke nede hos os. Der blev det ikke til mere end indhegning om teltene og bålplads med affaldshul.

Af ting jeg særligt husker, var den store 24 timers øvelse. Et kæmpemæssigt slagsmål med 12.000 deltagere. Starten var et stort orienteringsløb, hvor vi tjente penge, som vi så senere måtte tage fra hinanden igen, hvilket hovedsageligt foregik om natten.

Henad morgenstunden søgte vi tilbage til lejren, hvor vi på et bestemt tidspunkt skulle aflevere pengene til løbsledelsen. En kilometer før lejren ved et vejkryds stødte vi på et meget officielt udseende område med kontrollører med armbind osv.

Over en bod var et stort skilt med ordet ”BANK”, og vi fik forklaret, at vi mod kvittering kunne aflevere vore penge her, så de ikke kunne tages fra os. Førerne blev dog efter kort rådslagning enige om, at vi selv ville bringe pengene hjem. Jeg behøver vel ikke at sige, at den division, der havde oprettet banken, vandt løbet ?

Et andet slagsmål, jeg husker, var en dag, der var pålandsvind. Da vi kom til badning, var stranden fyldt med brandmænd, og der var selvfølgelig en nævenyttig person, der klaskede et sådant bløddyr på ryggen af en person, han ikke kunne lide,



og i løbet af no-time var stranden en heksekedel af brandmænd. Den dag var der travlt på førstehjælpsvagten.

Den dag vi var taget til Dybbøl Skanse, var der også lidt at bestille for samarittervagten, men det var nærmest hedeslag og vabler. Det hele startede med orkester og det hele. Solen bagte og så blev der givet ordre til afmarch.

Vi gik i geledder på 3 mand, men da de første nåede Dybbøl Skanse, var de sidste ikke startet på den 8 km lange tur endnu.

## Fædrebanden og Åsens forhistorie :

Åsens forhistorie fortalt af Erik Vikær Andersen, bedre kendt som Lillebror.  
Første gang præsenteret i Borgposten 1981.

Vi begyndte at se os om efter en passende grund, og til det formål opfandt vi "Fædrebanden". Vi fik forbindelse med en del fædre og tilstillede dem at møde i Snaphanernes hule i et gammelt udhus på Torbistvej.

Her havde Snaphanerne monteret en skjult højtaler og mikrofon, og da de var samlet, gav vi over højtalerne besked om, at de skulle vælge sig en bandefører, en assistent samt en kasserer og i løbet af et kvarter give besked.

Da kvarteret var gået, lukkede vi op igen og fik at vide, hvem valgene faldt på. Herefter fik de til opgave at finde en grund til at bygge et spejderhus på samt at aftale nyt møde, og så blev der sagt godnat, og vi slukkede mikrofonen.

Et stykke tid efter listede den nu oprettede fædrebande af, og det blev ikke det sidste vi hørte til den. Dens aktiviteter udfoldede sig til ture på det meste af Sjælland med små hyggelige krobesøg og rekogneseriger i terrænet.

På et tidspunkt var spejderlederne i gruppen på weekend til Bromme, og midt i vores lejrball bankede det på døren.

Stor var vores forbavelse da fædrebanden udklædt som vikinger trådte ind af døren med deres skjoldmøer. De oplæste et dokument, der var en slags beretning på vers.

Sagen var den, at de havde spist middag på en kro i området. Jeg kan huske, at de fik havregrød til forret. Hvad de i øvrigt fik, kan jeg ikke huske, men efter middagen bad de om et værelse til

Nå, orkestret og fanerne med diverse drenge blev placeret og så fulgte diverse taler af borgmestre, amtmænd m.v.

Efter 4 timer i Skansen startede de første hjemmarchen og den 8 km lange kålorm kom efterhånden tilbage til lejren. Snart kunne vi rømme denne og under stort spektakel sluttede lejren, og vi væltede diverse tog og færger på vej hjem.

at klæde om i, og stor var personalets forbavelse, da de alle kom ud klædt som vikinger.

En dag havde medlemmerne fundet Skuldelev Ås og et enstemmigt grupperåd slog til efter, at man havde sikret sig en byggetilladelse hos fredningsmyndighederne.

Fædrebanden gik så i gang med at tegne og beregne alle tiders hus og Claus Thomsen sammensatte arbejds hold. Så var der en der havde opsøst, at nogle garager, der var bygget af fundamentsblokke, skulle rives ned henne på Viemo-sevej. Dem fik vi, hvis vi selv rev dem ned, og ved hjælp af en forbindelse hos flytteforretningen Danmark fik vi en lastvogn til at køre gratis og snart var der et fundament til huset på åsen.

Det næste var mursten fra de samme garager. Her var vi så heldige, at skraldevognmand Mik-kelsen fra Viemo-sevej stillede to vogne til rådighed, således at han selv kørte den ene og så skulle jeg køre den anden.







Vi fik læsset vognene og så gik det mod Skuldelev. jeg havde dog et problem for temperaturen på min vogn blev ved med at stige. Jeg prøvede at køre med omdrejninger på motoren, og jeg lod løbe i frigear, men lige meget hjalp det. Efterhånden blev jeg bange for at vi havde overlæsset – der var jo ikke kommet for lidt på, når vi alligevel skulle køre.

På et tidspunkt så jeg, at Mikkelsen var lige bag ved mig, så jeg blinkede ind til siden og det samme gjorde Mikkelsen. Han kom straks hen til mig, mens han råbte ”jeg ved godt hvad der er i vejen”. Så fór han hen og rev motorhjelmene op og pillede et stort stykke pap ud fra køleren.

Denne vogn kørte nemlig kun inden for kommunen fra hus til hus efter skraldespande og derfor nåede den aldrig at blive varm, hvilket man havde afhjulpet ved at pakke køleren ind.

Efter denne operation gik resten af turen godt. Vi fik læsset af og der var sten til hele kælderetagen.

Nå, sidst fik vi bragt stenene op til Skuldelev, og nu kom en tid med arbejdsweekender.

Der blev lavet turnuslister, et arbejdsstur blev opstillet, og en bulldozer fik gravet grunden ud, og mens Claus Thomsen ledede et hold af koner og børn med rensning af sten, gik resten i gang med betonblanderen, og så blev der støbt grund. Nu sagde jeg godt nok, at kvinder og børn var anbragt ved murstensrensning, men det skal nævnes, at Vera Pedersen holdt stand ved betonblanderen hvor hun fyldte sten i.



I øvrigt kan det ikke nytte at nævne navne i denne skabelsesproces. For alle var blandet lige kraftigt ind i det hele fra den mindste ulv og til den ældste af forældrene.

Man udnyttede alles evne og kunnen fra kloakken og til gardinsyningen, og en skønne dag stod ÅSEN færdig.

Den 29. maj 1965 blev den indviet med pomp og pragt. Vi havde stablet alle på benene, men derom næste gang.

Herunder følger nu i stedet de vers, som en forældre skrev i gæstebogen til indvielsen :

*I tusinde Aar en Gletsjer gled  
hen over de nordiske lande, -  
men ingen i Verden kan blive ved  
det gik vor Gletsjer ligesaadanne.*

*Den lagde sig trygt til hvile her  
og gassede sig i al sin Vælde,  
træt af solen og saa dette Besvær  
at slæbe rundt på norske Fjælde*

*Træt som en Spejder fra et Søndags-trav  
den smed saa sin rygsæk paa Jorden,  
og Grus og Sten fra baade Fjæld og Hav  
Det skabte her Åsen og Fjorden*

*I Tusinde Aar kom lag af Muld,  
det muld som nu dufter af Minder,  
fortæller om Slægter, Kultur og Guld  
der ligesom Dag og Nat forsvinder.*

*Paa Aasen stod der en Viking vagt  
og kom der en smække fra Norden  
han blæste i Luren – tag dig i Agt !  
Det er os der er Herre i Fjorden.*

*Mod aften gnistrer flammende Baal,  
over Aasen lød skjaldenes Sange  
om Fortid og Helte, Fremtid og Maal  
snart muntre – snart vemodige Klange.*

*Tusinde Aar gik – som glæde og sorg  
og meget er ændret i vor færden.  
Ved foden af Aasen står nu en Borg  
- en hytte, en Drengenes Verden*



*Hytten er skabt af Kvinder og Mænd,  
og lønnen er Drengenes Glæde.  
her er de eet med Naturen igen  
- og Forældre er ikke tilstede.*

*Her skal Drengene i flæng, store og smaa  
hente herlige lejrlevsminder.  
Hver aften skal en dejlig seng der stå,  
til trætte – men solbrune kinder.*

*Mod Aften gnistrer flammende Baal  
over Åsen lyder Drengenes Sange  
om Fortid og Helte, om Fremtid og Maal  
snart muntre snart vemodige klange*

*Tage Vikær Andersen  
Fædrebanden.*

Denne gang skal vi høre lidt om indvielsen af ÅSEN og her er som jeg husker det.

Det skulle være en stor dag, så der var mange officielle personer inviteret. Det var fra korpset, kommunalbestyrelser, borgmestre, menighedsråd osv. og næsten alle kom. Rødovre Kommune glemte nemlig at sende repræsentanter, men de havde nok for meget at lave til at de kunne tage sig af den salgs småting.

Men forud for selve indvielsen var der sket en masse. Her indgik Snaphanerne i alt det praktiske. For det første var der parkeringen, hvor vi skulle skaffe plads til ca. 100 biler. Vi lavede skilte, opmålte plads seks mand lærte at dirigere biler på plads, således at chaufføren kunne forstå det. Desuden var der teknikken, når en vogn var kørt fast. Hvordan man let og smertefrit fik hjulene til at tage fat, når de kørte rundt på stedet – ved at hoppe op og sætte sig på den skærm som det var galt med.

Næste punkt var talerstolen med højttaleranlæg. Talerstolen var let. Den blev lavet af rafter. Som forstærker blev brugt en gammel grammofonforstærker. Det var værre med højttalerne. Her manglede vi en del, da vi havde samlet hvad vi kunne låne, men tilfældigvis huggede Lars Iver-

sen to rutebiler op på dette tidspunkt, og da der i hver vogn var seks højttalere fik vi travlt med at lave kabinetter og så var det anlæg hjemme. Det lød godt nok som det man havde på Hovedbanegården, men højttalere var der da.

Dernæst skulle der laves et tårn der ragede op over det hele, og her skulle stå tre fanfarehornsblesere der skulle markere tidspunktet, hvor husets navn skulle afsløres.

Vi byggede tårnet, men samtidig må siges, at vi bemandede det også, det var nemlig sådan, at Vestvold Divisions orkester skulle spille på skift med tamburkorpset. Disse trommer blev hovedsageligt betjent af piger fra Islev KFUK-Spejdere, mens signalhorn og hornorkester hovedsageligt var Islev KFUM-Spejdere og kernen var Snaphanerne.

Dette betød naturligvis, at vi havde en meget travl dag, hvor vi før gæsterne kom for rundt i kedeltragter med rafter, ledninger og skilte for i sidste øjeblik at stille op bag tamburorkestret og byde gæsterne velkomne med musik, mens de seks mand der ikke spillede for rundt og skubbede vogne på plads.

Jeg lovede jo at fortælle om selve indvielsen, hvilket jeg fortryder i dag, hvor det skal skrives, da jeg i og for sig ikke husker så meget af selve festen, men dog husker jeg, at vi marcherede ind på pladsen med et tamburorkester på 20 piger, otte signalhorn - det var drenge og et hornorkester på 14 mand. Derefter kom fanerne og så resten af gruppens medlemmer. Det var et stolt syn.

Da vi havde musiceret besteg et par signalhorn det store tårn og min kollega, spejderchefen Robert Madsen, trådte op på trappen, sagde et par bevingede ord, hvorefter han afslørede navneskiltet samtidig med at signalhornene i tårnet udstødte nogle dertil egnede lyde.

Derefter gik alle til skråningen oppe ved brændeskuret. Her var siddepladser op ad denne og nede ved huset havde vi en talerstol og denne besteg man efter tur. "Man" var naturligvis prominente personer fra korpset, sognet, Skuldelev Kommune osv. som tidligere nævnt. Alle havde gaver med, så vi blev så begavet den dag.





## Fra Spejdernes start i Islev.

Fortalt af Lillebror. Borgposten 1970

Jeg følte mig som en olding, da Borgposten bad mig om at skrive mine memoirer fra spejderarbejdet, og sådan ser man vel også ud i de yngre spejders øjne, - menn - lad gå - jeg skriver. Jeg blev spejder i 1943, faktisk før gruppen blev startet. Det var en mærkelig tid - det var midt under krigen med tyske soldater alle vegne, støjsender stationer på volden og luftalarmsirene på skolen, samt mørklægning og udgangsforbud efter mørkets frembrud.

Der var startet en stabspatrulje, der lærte spejleri i Hyltebjerg, og de skulle så begynde Torben Oxes Trop i Islev mark. Islev mark var betegnelsen for området, der dengang bestod af moser og marker, nybyggerkvarter samt lossepladser, og oven på lossepladserne voksede der gartnerier og pakkassehytter frem.

Selve Islevbrovej var en høj dæmning, der gik ud over moser, - hvor høj, kan man se der, hvor Hvissingegrøften skærer Islevbrovej.

At det var landligt, det er vist. På volden græssede der køer og nede i jordbærerne gik storke og tog skruptudser, og enhver nybygger med respekt for sig selv havde mindst 30 kaniner, 10 høns og en ged.

Nå, nok om det. Vi begyndte som spejdere i mælkekælderens på Islevhus eller Torben Oxes gård, nærmere betegnet, der hvor flyttefirmaet "Danmark" er nu.

Jeg kom i patrulje med nogle skolekammerater. Det var "Bæverne" med Bent Christoffersen som patruljefører. Han er nu leder af AIR SCOUT. Mødeformen var lidt vekslende, da vi sommetider måtte holde møderne om eftermiddagen på grund af spærretiden.

Jeg var dengang 10 år, men da der ikke var nogen, der havde forstand på ulvearbejde, blev vi alle sammen spejdere uanset hvor gamle vi var. I starten var der ikke mange, der havde uniform, men vi klarede os med farvede skjorter, der blev syet skulderstropper og mærker på.

Min uniform var en gammel vindjakke, - at den var blå betød ikke noget. Når vi skulle på vandretur lånte jeg min mors skistøvler, og som rygsæk havde jeg en gammel paksæk, der hverken kunne rumme det ene eller andet. Soveposen var

et sammenrullet militærtæppe, og så drog vi af. Vi havde lånt en trækvogn af Krafts frølager, - vognen var selvfølgelig med hestevognshjul - en stor tung sjovert.

På den læssede vi så al vores bagage og bandt redningsreb til at trække i, på den, og Skærtorsdag gik vi mod Ganløse, hvor vi skulle bo på høloftet af Søgård.

Da jeg kun var 10 år og var meget træt af at gå, er det begrænset, hvad jeg kan huske fra den tur, - udover at vi væltede med trækvognen, - men næste gang skal I høre om en mere begivenhedsrig tur.

Sidst fortalte jeg om min første tur, denne gang vil jeg fortælle om en lidt senere weekend : Når vi fra Islev mark skulle til byen, måtte vi gå til Husum station, da bussen kun kørte to gange om ugen.

Ved stationen var der en rigtig god gammeldags stationsbygning med klokke udenfor og håndsving til bommene, og her ventede vi så på Frederikssundtoget, der adstadigt kom prustende ude fra mosen med et lille rangerlokomotiv forrest.

Vognene var gamle trævogne med for- og bagperron, rigt udsmykkede med smedejernsgelændere og krummelurer.

Nå, - vi entrede en vogn, og de øvrige passagerer trak sig skyndsomt over i den anden vogn, så dem, der ikke kunne få plads på perronerne, hvor de stod og blev sorte i hovedet, kunne så slås med vand fra den i kupéen ophængte vandkarafel med tilhørende to glas.

Vi duttede så til Vanløse, hvor vi skiftede til noget så moderne som et S-tog, og med det kørte vi for fuldt drøn til Nørrebro, hvor vi igen skiftede til et godt gammeldags "futtog".

Med det rumlede vi så til Kirke Værløse, hvor vi stod af og samlede vores komiske udrustning, og da toget var kørt, trampede vi ud af sporet, hvilket vi roligt kunne gøre, da toget først skulle hjem den næste dag.

Det var imidlertid blevet mørkt, og skyggerne i skoven blev uhyggelige, så til sidst gik vi alle i en klump om vores tropfører.



Til sidst nåede vi hytten. Den var hjemmebygget, ikke helt på samme stade som Skuldelev.

I gavlen, der vendte ned mod flyvepladsen, var der anbragt et mistbænkvindue, og desuden var der en pejls, som kunne ryge, endskønt vi fyrede med pap.

Da vi havde fået røg på, blev der luftalarm, og vi skulle alle have været i bunkers, men da vi ikke havde en sådan, slukkede vi karbidlampen, stillede den udenfor og satte os alle hen ved vinduet - de små forrest, og uden tanke på granatsplinter og lignende, sad vi og så på luftangrebet på flyvepladsen.

Det var et fantastisk sceneri med projektører, der forsøgte at fange de angribende flyvemaskiner, og luftværnskanoner, der gav ondt af sig ind imellem de dumpe brag fra bomberne.

Til sidst blev en allieret maskine ramt og gik brændende til jorden, og snart var der afblæsning.

Vi sløjfede pejseaftenen, Jens holdt en kort andagt, og vi bad en bøn for den nedskudte maskines besætning, og gik så til ro på gulvet.

Resten af weekenden husker jeg ikke så meget af, men dog at de store ville over og se den nedstyrkede maskine.

De skændtes en del med vores tropsfører om det, men af sted kom de ikke. Til middag gik turen tilbage af jernbanesporerne og så med toget hjem.

En anden ting jeg husker, var at jeg mistede min røde sangbog og et krus, - noget spild var der jo altid.

Denne gang vil jeg fortælle lidt om parader og den slags.

Vi havde dengang en årlig parade nytårmorgen, og det første år jeg var med, startede vi fra Islev tidligt om morgenen med vort eget orkester.

Det bestod af et gammelt automobilhorn, hvor gummibolden var taget af og erstattet af en gummislange med et mundstykke på. Poul kunne ikke blæse meget andet end "Herlig er en sommernat", men til gengæld kunne Fido, der slog på en hjemmelavet tromme, slå både "Første March" og "Herlig er en sommernat".

Med dette pragtfulde orkester, samt en lånt fane marcherede vi stive og strunkne i vore mere eller mindre pæne uniformer (mest mindre) - ad Rødovre til.

Ved Damhustorvet mødtes vi med resten af divisionen samt Glostrup orkester, - nu skal vi regne med, at Vestvold dengang bestod af Hvidovre, Glostrup, Rødovre og Islev.

Alle mand blev stillet op i geledder, og PJ vores divisionschef holdt en lille tale, mens alle frøs bravt.

Det er jo ikke særlig lunt nytårmorgen, når man tilmed ifølge reglementet skulle stille i korte bukser.

Derefter gik turen videre ind ad Roskildevej med orkester og blåfrosne knæ, næser og ører.

Turen endte ved Vor Frue kirke, hvor hele Københavns distrikt var til nytårgudstjeneste.

Efter gudstjenesten gik vi til Rosenborg eksercerplads, hvor der var parade, og så gik turen hjem igen med Fido og Poul forrest.

Året efter var alle parader forbudt af tyskerne, og man måtte ikke færdes mere end fem sammen ad gangen.

Men parade skulle der være, så på Skt. Georgs dag skulle vi mødes i KFUM parken i Emdrup.

Vi trodsede forbudet, og gik med faner og bilhorn i spidsen over mosen mod Emdrup, men da vi nærmede os bebyggede områder, rullede vi dog fanen sammen og blev sendt af sted fem og fem, - helt kry var vi altså ikke, men parade blev der da.

Denne gang vil jeg fortælle lidt om mine første sommerlejre.

Den første gang var sommerlejren ved Kongsøre ved Isefjorden. Jeg kom med som en lille underernæret dreng med store forventninger og masser af fantasifluer i hovedet.

Hvordan vi kom dertil kan jeg ikke rigtigt huske, men der foresvæver mig noget om et tog til Holbæk og med en generatorlastbil derfra.

Det jeg husker bedst, var en kajakmand, der kom en dag. Kajakken var lavet af cykelhjul klippet i forskellige størrelser, sat sammen med lister og overtrukket af lærred, der var malet.

En anden stor oplevelse var en tysk undervandsbåd, der dukkede op en dag ud for lejren.

Oppe på tårnet begyndte man at signalere ind til os, og alle mand måtte i gang med at tyde semafor og oversætte fra tysk.

Vi tydede det til, at vi blev inviteret ombord, hvis vi ville svømme derud, og to mand hoppede





i baljen, men der var for langt så de vendte snart om og ubåden sejlede videre.

Året efter var ved Gjordslev og Stevns, der husker jeg tydeligt transporten : Damp tog fra Husum til Vanløse, skifte til S-tog og skifte igen ved Hovedbanen til stort damp tog.

I Roskilde kom vi så med skinnebus mod Store Heddinge.

Det sidste stykke måtte vi gå.

Nu må i ikke tro, at skinnebussen lignede en af de flotte røde fra Gribskovbanen, næh – den lignede mere en skurvogn på 4 højbenede jernbanehjul, op på taget stod køleren samt et mærkeligt horn, der gav en ubeskrivelig lyd fra sig hver gang vi passerede en overskæring.

Nå, til Gjordslev kom vi da, selv om det blev sent, rejsen tog det meste af dagen med diverse ophold.

Vi skulle ligge i lejr sammen med civilt KFUM, de lå i en hytte, og vi lå så udenfor i vores prægtige telte af ubestemt oprindelse.

Hvad jeg i øvrigt husker, er hejken, der gik til Højerup Kirke.

Det var nærmest ækelt, for der var blevet minesprængt et polsk transportskib lastet med heste ud for kysten, så da vi kom ad stranden gik vi pludseligt mellem 5 – 6 hestekadavre, godt rådne og opløst af havvand.

Natten tilbragte vi på en afsats ved klinten i silende regn, og jeg havde det ene mareridt efter det andet, - de handlede alle om svømmende heste uden øjne.

Jeg tror, at vi tager en runde til med sommerlejrre.

Efter Gjordslev lejren var førerne blevet modige, så næste år skulle vi langt væk – d.v.s. Møns Klint.

Der gik kun rutebil tre gange om ugen, så vores tropfører havde bestilt en ekstra bus, der skulle køre os til Valby station kl. 7.

Der kom ikke nogen bus, og da vi havde ventet en halv time, kom den normale mandagsbus.

Vores tropfører forhandlede et øjeblik med chaufføren, hvorefter vi entrede bussen, og i stedet for at køre til Ålholm Plads kørte den til Roskilde station, hvor vi nåede toget i sidste øjeblik.

I Vordingborg skiftede vi til en lille bane, der gik til Kalvehave.

Toget var et kapitel for sig, - de meget gamle vogne blev trukket af et meget lille lokomotiv, og når vi kom til en bakke gik farten ned til under skridtgang.

Ved stationerne holdt vi i evigheder, så det var en langsommelig affære.

Da vi havde været af og drikke vand ved en station, var der to, der ikke kom med igen, så da vi var kørt, opdagede vores tropsfører at de manglede.

Da vi kiggede bagud, så vi dem komme i skarpt trav ad sporene, og ved toppen af en bakke havde de næsten indhentet os, men da toget tog fart igen, sakkede de bagud til alles jubel.

Vi stod nemlig alle på den bagerste perron og heppede på.

Ved næste station kom de op igen, - tropføreren talte med lokomotivføreren, så han ventede.

Ved Kalvehave blev vi læsset om i en lastvogn, der var beregnet til kreaturtransport.

Den kørte på gengas, - altså når den kørte, for da toget var forsinket, var kakkellovnene gået ud, så der skulle først tappes vand og tjære af, og så skulle den tændes op igen. Til sidst var der da gas, så vi kunne køre.

Selve lejren var meget fin. Vi var på hejk til Klinten og sov på Liselund.

Senere tog førerne på hejk, - det vidste vi bare ikke. Vi gik og hyggede os en formiddag, da der pludselig var en der spurgte efter Jens.

Vi kunne ikke finde ham, og så var der en, der opdagede, at proviantteltet var tømt, med undtagelse af et brev, hvor der stod, at førerne hermed udfordrede resten af troppen til en fejde, - vi kunne bare hejse flaget, hvis vi overgav os.

Vi samledes så til tropråd og fandt ud af, at det eneste proviant, vi var i besiddelse af, var rester af havregrøden fra om morgenen, et halvt rugbrød og noget margarine.

Vi lavede så nogle patruljer, der blev sendt ud efter noget spiseligt, og de kom tilbage nogle timer senere med sukkerroer og skovbær i læsvis, så alle blev mætte.

Nå, - da førerne næste dag dukkede op, faldt hele troppen over dem, og de blev dømt til buksevand, hvilket de fik.



## Radiospejdningens start i Islev

**Fra de helt gamle tider kan følgende anekdoter fra Lillebror hentes frem :**

**Fra Borgposten 1972 har Lillebror fortalt om forgangne tiders radiospejdning :**

SCOUT IN THE AIR er ikke en ny idé, men derimod noget Ib, Lasse og jeg fandt på for mange år siden.

Vi var nemlig blevet enige om, at vi ville starte en radiopatrolje i seniorerne. I en marskandiser butik fandt vi to gamle tyske militærsendere, som vi gav os til at bygge om på, og efter en vinters arbejde var vi klar til at gå i luften. Alle seniorspejderne var samlet og halvdelen var hos mig, resten hos Ib. På et givet tidspunkt gav vi os til at sende, og svagt kunne vi skimte hinanden i æteren, men at forstå hvad der blev sagt var næsten umuligt. Alle var dog lykkelige over, at der overhovedet var forbindelse.

Ib derimod var ikke tilfreds, for stationerne stod ikke mere end 560 meter fra hinanden og ifølge hans beregninger skulle vi kunne række 10 kilometer.

Fejlen var soleklar : Vi skulle afstemme antenne og følgende weekend, gik Ib og jeg på Volden med hver sin station. Vi gemte os for hinanden i skyttegravene og mens vi gik fra det ene hul til det næste ændrede vi antenner og talte med hinanden.

Det var mægtigt indtil Ib pludselig blev væk midt i en samtale. Jeg kaldte op, skiftede antenner, kaldte op igen, drejede på alle knapper og gav til sidst apparatet et spark, uden det hjalp.

Der var vel ikke andet at gøre end at gå hen og finde ham, så jeg pakkede stationen sammen og gik efter hans sidste position. Da jeg dumpede ned i hullet til ham blev jeg modtaget af en stor

glubsk Schäferhund. I hunden var en stram snor og i enden af den, var en ligeså glubsk militærmænd, der fortalte mig at jeg var anholdt, hvilket tog mig en tid at opfatte.

Efter megen snakken konfiskerede han vores apparatur skrev vore navne ned og så fik vi lov af gå.

Så kom efterspillet.

Vi måtte møde på Rødovre Politistation til afhøring anklaget for spionage, men efter udtalelser fra divisionschefen, gruppelederen, vore arbejdsgivere, forældre m.fl. samt undersøgelser om hvorvidt, vi tilhørte nogle kommunistiske foreninger, ændrede man anklagen til at omfatte Radiospredningsloven og ifølge den, måtte vi møde i Rødovre Ret til dom og bod.

Det blev en dag udover det sædvanlige, for dommeren ville absolut have os begge anbragt i anklageskranken, og den var kun bygget til én person, så det var næsten komisk at se os stå med et ben til hver side og et i skranken.

Anklagen blev læst op og kunne ikke nægte, at vi havde sendt med radioer osv., så vi blev idømt bøder på henholdsvis 200 og 250 kroner.

Det gik meget fredeligt, men da vi nægtede at betale, kom vi i stærk modvind hos anklageren. Vi holdt os til, at vi ikke kunne afdrage med 5 kr. hver uge, men nærmest for at blive af med os, foreslog han os, at vi kunne skrive til kongen, og så gik vi hjem og gjorde det.

En måned efter kom der brev, om at vi ved kongelig hånd og segl var benådet og at vi slap

med skrækken.

Se det var slut på den første "JAMBOREE ON THE AIR".

Lillebror



# RADIO SCOUTING





## Lillebror fortæller om starten på Islev kirke.

**Borgposten 1982**

Mon ikke det er på tide, at jeg fortæller om vort forhold til Islev Kirke.

I 1943 var der ikke nogen kirke i Islev, og da spejderne dengang gik i kirke hver den første søndag i måneden, måtte vi gå til Rødovre Kirke, hvilket foregik under ledelse af Poul med sit ombyggede automobilhorn samt Fido med en hjemmelavet tromme.

Men da der var langt til Rødovre, opstod tanken om gudstjenester i Islev, og da der tidligere havde været afholdt gudstjenester på Islev Skole, blev det til, at pastor Gamborg hver den første søndag i måneden cyklede til Islev Skole med en aflang kuffert på bagagebæreren med hans præstekjole.

Her blev så holdt gudstjeneste i bombekælderen. Det var et lokale ved siden af sløjdkælderen, der var indrettet som beskyttelsesrum, og med vores skolepedel som kirketjener blev der så holdt gudstjeneste.

Ved sådan en gudstjeneste fremkom så tanken om den første kirke i Islev. En stak hånden ud af døren og tog den første spejderhat, der hang udenfor, og den blev så Islevs første kirkebøsse, som samlede ind til vores egen kirke.

Efter gudstjenesten var der med mellemrum mønstring, som foregik i skolegården. Her førtes fanen frem og blev rullet sammen. Den var fast inventar til samtlige gudstjenester.

Da krigen holdt op, fik det nu stiftede menighedsråd gang i planerne om at bygge kirke.

Man havde fået penge nok til at købe en barak fra en flygtningelejr. Dette var sket dels ved indsamling ved gudstjenesterne og dels ved basarer på Islevgård, hvor spejderne holdt mønsterlejr med opvisninger af hurtig teltrejsning, brobygning med mere.

Lige før pengeombytningen (udskiftning af alle gamle penge i brug med helt nye) var der en del store pengesedler i spejderhatten.

Hvor de kom fra, så man ikke, men der var vel nogen, som mente, at det nok kneb med at få dem byttet.

Så kom barakken, og her måtte vi unger give et nap med.

Spejderne slæbte ler i spande til indskud i gulvene. Det var et tungt arbejde, og fyrkælderen blev gravet ud med håndkraft.

Da kirken var færdig, indeholdt den en kirkesal, hvor alteret kunne skille fra, så den kunne bruges til andet formål, en menighedssal med skydedøre, så den kunne bruges som udvidelse af kirkesalen, et lille køkken samt våbenhus og dåbsværelse.

I en sidefløj var der så to patruljelokaler og et troplokale til KFUK- og KFUM-spejderne.



*Kirken indvies*



# Slut, eller ????

Herved er beretningen om KFUM Islev Gruppens historie gennem 60 år slut.

Men måske er den ikke helt slut. Det kunne jo være at du ligger inde med billeder eller historier som du synes at vi skulle gemme.

Hvis du ligger inde med en stak gamle billeder som du ikke nænner at smide ud, men som du gerne vil af med, så skal du være særdeles velkommen til at sende dem til gruppen.

Skriv gerne et par ord bag på billedet, om hvad det forestiller, hvem og hvornår. Så vil vi samle dem sammen og sætte det i vores bibliotek således at så mange som muligt kan få del i historien.

Hvis du har et bidrag kan det sendes til :

Jan Larsen  
Islevbrovej 14 B  
2610 Rødovre  
Tlf.: 4494 1598

Hvis du synes at det er noget vi mangler, men at du ikke vil at med det, så vil vi meget gerne låne det. Så vil vi efter kopiering straks sende det retur.

